

## פנים וחלומות

פרוייקט Come True נוסד בקיץ 2012, בעקבות גירושה מישראל של קהילה קטנה של מבקשי מקלט מדרום סודן. הקהילה מנתה כ-1,000 איש, כמחציתם ילדים. אותם ילדים, שגדלו והתעצבו בחברה הישראלית, וחלקם אף נולדו כאן, מצאו עצמם במולדת שהם מעולם לא הכירו. מלימודים בעברית בבתי ספר איכותיים, משחקי ילדות ושירים ישראלים, נזרקו הילדים למציאות של העדר מוחלט: העדר תשתיות חשמל, מים, ביוב וכבישים, מאבק יומיומי להשרדות, העדרן הכמעט מוחלט של מערכות בריאות וחינוך, ואלומות גוברת והולכת. מערכת החיסון של הילדים הישראלים לא הצליחה להתמודד עם מחלות כגון מלריה וטיפוס, בהן חלו רבים מהילדים עם הגעתם לדרום סודן. במציאות החדשה הפכו הילדות חשופות לסכנת נישואים מוקדמים והילדים לסכנה להפוך לחיילים בעל כורחם. אם אין די בכל אלה, בדצמבר 2013 פרצה בדרום סודן מלחמת אזרחים עקובה מדם, שנמשכה שנים, ואשר גבתה את חייהם של למעלה מ-400 אלף אזרחים והפכה למעלה מ-2.5 מיליון לפליטים או עקורים. אך הילדים לא נשארו לבד במערכה. אנחנו, חברים ומורים ישראלים, שהכירו את הילדים משנותיהם בישראל, וזכינו לראות אותם גדלים ומתעצבים לנגד עינינו, לא יכולנו להפנות להם עורף. כך נולד פרוייקט Come True, שהחל עם 44 ילדים בשנת 2013, וכיום תומך בלימודיהם של למעלה מ-200 ילדים דרום סודנים דוברי עברית בפנימיות באוגנדה.

בפברואר 2020 נסע הצלם ליאור ספרנדאו לאוגנדה לצלם את תלמידי הפרוייקט. הצילומים בתערוכה הם תוצר של תהליך עבודה אינטימי ומיוחד, במסגרתו ראינו הילדים על שנותיהם בישראל, על שאיפותיהם וחלומותיהם. הראיונות נערכו על ידי הגר סיבוני, שותפתו של ליאור לפרוייקט. ליאור יצר קשר אישי עם כל אחד מהמצולמים, וביקש מהם לצייר על לוח גיר ריק את הרקע לפורטרט האישי שלהם. לצד כל צילום מוצג טקסט הלקוח מהשיחות עם התלמידים, את השיחות המלאות ותמונות נוספות ניתן למצוא באתר של עמותת ביקם.

הצילומים מתמקדים בתלמידים, ומציגים אותם לא כפליטים או מגורשים, אלא כבני אדם מורכבים, עם שאיפות וחלומות. זו מבחינתנו מהותו של הפרוייקט. אנו שואפים לספק לכל אחד מילדים אלה הזדמנות לעתיד בו יוכלו לממש את הפוטנציאל שלהם, להגשים את עצמם, ולמעשה לצמצם את השפעות הגירוש על חייהם. לפרוייקט עשרות בוגרים, אשר סיימו את לימודיהם העל-יסודיים. חלק מהבוגרים סיימו מסלולי הכשרה מקצועית, וכיום עובדים או בעלי עסקים בתחום התמחותם. אחרים מבוגרי הפרוייקט לומדים היום באוניברסיטאות בקניה, אוגנדה, ישראל והולנד. אנו מאמינים כי השכלה היא מפתח ליציאה מעוני ולאפשרות לחיים של הגשמה עצמית ותרומה לחברה. בוגרי פרוייקט Come True הם מנהיגי העתיד של דרום סודן. אנו מזמינים אתכם להצטרף למעגל תורמי המילגות של הפרוייקט, לגעת בחיים של ילד או ילדה ולהפוך את העולם למקום טוב יותר.

פרוייקט Come True: ד"ר רמי גודוביץ ועו"ד לאה מילר-פורשטט.

צילומים: ליאור ספרנדאו

ראיונות: הגר סיבוני

אוצרת התערוכה: שירה פורשטט